

Informatie Kunstwerk

Titel: Raja (hoop)



Wijk:	Bovenveen
Toponiem:	Monseigneur van Steelaan, in vijver Park 't Loo op hoogte Van Leeuwenstraat
Kunstenaar:	Sybille de Braak (1947 -)
Materiaal:	Brons, Stalen pijp
Jaar van plaatsing:	2018

Omschrijving

Het beeld van Sybille de Braak is in 1986/1987 gemaakt voor het toenmalige nieuwe politiebureau in Leidschendam aan de Veurse Achterweg 14. Het beeld stond op een verhoging in een klein bassin. Tussen 1987 en 2002 staat het beeld bij het politiebureau maar wordt na de fusie van Leidschendam en Voorburg opgeslagen tot 2018. Al eerder waren er plannen voor herplaatsing maar daar is niets van gekomen. Langzaam ontstaat er toch een plan voor herplaatsing in park 't Loo. Na veel overleg, het zoeken naar een goede plek op een bitterkoude novemberdag en nog meer overleg wordt het beeld op 10 augustus 2018 opgehaald voor restauratie. Op 24 september 2018 wordt het vast herplaatst. Het leiding werk kost wat meer tijd. Eigenlijk zou de fontein al eerder in het voorjaar onthuld worden maar daar ging niet meer door vanwege Corona. Aangezien het beeld geen echte naam had is in overleg met de kunstenaress door haar in 2018 gekozen voor de naam Raja.

Raja is een Hindoestaanse naam en heeft als betekenis Hoop.

